

## Nieuwsbrief Somoi Lente 2019

*Het is alweer een tijd geleden sinds de laatste nieuwsbrief. Van de Indonesische moessonregens zijn we via de Tanzaniaanse winterzon weer terug in de Nederlandse lente. Er is veel gebeurd, er is veel te vertellen. In deze nieuwsbrief stellen we jullie graag op de hoogte van de stand van zaken.*

Zoals jullie op de website/social media hebben kunnen lezen hebben we in verband met onoplosbare visumproblemen helaas Indonesie moeten verlaten. Gelukkig hebben we een nieuw project kunnen starten – in de Tanzaniaanse omgeving van Matamba. Begin dit jaar zijn onze nieuwe aanwinsten – Nicolien en Betsie – voor een drietal maanden naar ginds vertrokken om te kijken naar de mogelijkheden van dit nieuwe project. Er is een samenwerking op gang gekomen met de Nederlandse stichting Matamba (<http://stichting-matamba.nl>). Deze stichting werkt al jaren hard aan de gezondheidszorg van dit gelijknamige dorp. Zo hebben zij gezorgd voor de bouw van het St. Johns hospital, wat als een ideale uitvalsbasis kon dienen voor Nicolien en Betsie om het nieuwe Somoi project op te zetten. Want er is dan wel een ziekenhuis, maar zonder voorzieningen voor kinderen met een lichamelijke beperking.



Nicolien en Betsie hebben van december tot februari hard gewerkt om alle opties en mogelijkheden in kaart te brengen. Zij hebben veel patientjes kunnen zien, ouders advies kunnen geven, therapie, kunnen opstarten in het ziekenhuis en een klompvoetbehandeling kunnen realiseren in samenwerking met een revalidatiecentrum in een stad 2,5 uur verderop. Helaas zijn er naast al het goede werk weer opnieuw uitdagingen ontstaan die voortzetting van het project belemmeren: weer die ellendige visumproblemen.

Na lang wikken en wegen, na alle mogelijkheden en onmogelijkheden naast elkaar te hebben gezet hebben we helaas moeten concluderen dat het niet meer haalbaar is om dit project op de huidige manier voort te zetten. De hoge kosten en het oerwoud aan benodigde documenten om vrijwilligers naar Tanzania te kunnen laten gaan zijn helaas voor een kleine stichting als Somoi niet meer realistisch. Dit heeft ons als bestuur doen besluiten om het goede werk na ruim 26 jaar te beëindigen.

We kunnen gelukkig wel afsluiten met goed nieuws. We hebben een lokale fysiotherapeute van het revalidatiecentrum Inuka kunnen inhuren om elke twee weken een weekend naar Matamba te gaan om ons werk voort te zetten. Zij zoekt kinderen met een lichamelijke beperking op om adviezen en therapie te geven en zij houdt in de gaten of er mogelijk hulpmiddelen of verdere behandelingen nodig zouden zijn. Betsie zal zich aansluiten bij stichting Matamba om dit aparte project verder in goede banen te leiden. Op deze manier kunnen wij stichting Somoi afsluiten en blijft ons goede werk voortbestaan in handen van de lokale mensen – zoals wij het het liefste zien.



Alle Somoi'ers willen u bedanken voor alle steun, donaties en interesse in ons werk van de afgelopen jaren. Zonder jullie hadden wij dit werk nooit kunnen volbrengen en hadden we nooit zoveel kinderen kunnen helpen aan een kwalitatief beter leven.

Sampai jumpa, Karibu, tot ziens,

namens alle bestuursleden van Somoi

